

VERSUS

Literatüre sığmayanlar

01/ Dosya: Hepimiz aynı gemide miyiz?

Covid-19 Pandemisinin
Toplumsal İzdüşümü Evde
Kalamayanlar: Genel Bir
Değerlendirme

Fırat Çoban, Deniz Durdu,
Meltem Oktay, Kağan Şeker

Covid-19 Pandemisi ve Ev
Emekçisi Kadınlar
Fatmanur Yalçın

İstanbul'un Sosyo-Ekonomik
Açıdan Dezavantajlı
Bölgelerindeki Devlet
Okullarında Çalışan İlkokul
Öğretmenlerinin Online Eğitim
Deneyimleri
Deniz Dursun

02/ Gündem: Memleket meseleleri

Boğaziçi Üniversitesi Eylemleri
ve İktidar
İrem Eyt

03/ Tartışma: Teoriden Praksise

Yoksulluk Bir İnsan Hakları İhlali
Değildir
Deniz Durdu

01

SAYI

İÇİNDEKİLER

01 Editörden

Dosya: Hepimiz aynı gemide miyiz?

02-11

Covid-19 Pandemisinin Toplumsal İzdüşümü
Evde Kalamayanlar: Genel Bir Değerlendirme

Fırat Çoban, Deniz Durdu, Meltem Oktay, Kağan Şeker

12-17

Covid-19 Pandemisi ve Ev Emekçisi Kadınlar

Fatmanur Yalçın

18-26

İstanbul'un Sosyo-Ekonomik Açından
Dezavantajlı Bölgelerindeki Devlet Okullarında Çalışan
İlkokul Öğretmenlerinin Online Eğitim Deneyimleri

Deniz Dursun

27-32

Gündem: Memleket meseleleri

Boğaziçi Üniversitesi Eylemleri ve İktidar

İrem Eyit

33-42

Tartışma: Teoriden Praksise

Yoksulluk Bir İnsan Hakları İhlali Değildir

Deniz Durdu

Yayın Yönetmeni ve Editör: Tuğba Sivri

Redaksiyon:

Ebrar Begüm Üstün
Hazal Çakmak
Salih Soysal

Tasarım & Mizanpaj:

Safa Soysal

Bu sayıda emeği geçen

*Kubilay Cenk Karakaş, İrem Eyit, Elif Başak
Aslan, Şeyma Akcan ve Kübranur Temur'a
teşekkürler.*

Editörden...

Akademik arařtırmaların, toplumsal sorunlara dair söz söylemek yerine puan toplamak, yayın yapmış olmak ya da burs/fon bulabilmek için tasarlandığı neoliberal bir akademi dünyasında, derdinin ve merakının peşinden giden genç akademisyenler için en büyük sorunlardan biri, ürettikleri yayınları yayımlayabilecekleri özgür bir mecra bulabilmek. Türkiye’de gerek dergi ve gazeteler gerek akademik yayınlar büyük bir baskı, sansür ve otosansürle mücadele etmek zorunda. Devletin ve sermayenin çıkarları doğrultusunda olmayan fikirler, yayımlanacak mecra bulunamadıkça sosyal medyanın işlevsiz tartışma ortamlarına sıkışarak yankı odalarında kaybolup gidiyor. İşte bu sorunları derinden yaşayan Universus akademisyenleri olarak özgür bir mecraya ihtiyaç duyduğumuza, araştırma ve tartışmalarımızın gündelik yayınlarda kaybolup gitmesine izin vermememiz gerektiğine ve bu sorunu yaşayan diğer arařtırmacı/akademisyen/yazarlar için bir mecra yaratabileceğimize karar verdik. Versus Dergi, bu arzunun bir sonucu olarak doğdu.

Yayın politikamız, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, sınıfsal/kültürel/etnik farklılıklara dayalı her türlü ayrımcılığa karşı özgür ve özgün yayınlara yer vererek sağlıklı ve “çabuk tüketilmeyen” bir tartışma ortamı sağlayabilmek üzerine kurulu. Bu doğrultuda, akademik kurumlarla bağı olsun olmasın, Türkiye’nin herhangi bir yerinde, toplumsal meseleleri dert edinen ve bu merakla yola çıkarak arařtıran, tartışan, yazan herkesin katkıda bulunabileceği; sosyal bilimlere akademik duvarların dışına taşıma gayesindeki Versus’un ilk sayısını okurla buluşturmak çok mutluyuz.

İlk sayımızda, bir seneyi aşkın süredir hayatımızı etkisi altına alan COVID-19 pandemisinin toplumsal etkileri üzerine bir dosya oluşturmaya çalıştık. “Hayat eve sığar” propagandasına maruz kaldığımız bu bir senelik süreçte evde kalması mümkün olmayan işçilerin, evde kalmak zorunda olup emeği sömürülen kadınların, evden “online” eğitime geçilmesiyle eğitim hakkı elinden alınanların hikâyelerini arařtıran yazarlara yer verdik. Gündem başlığımızda, üzerine pek çok komplo teorisinin geliştirildiği, yoğun devlet şiddetiyle karşılaşan Boğaziçi direnişine dair bir inceleme yazısı yer alıyor. Son olarak teoriyi praksise bağlamak üzere, yoksulluk kavramını insan hakları bağlamında ele alarak tartışan ve Türkiye’de gitgide daha büyük bir sorun haline gelen yoksulluğu çözebilmek için öncelikle doğru kavram setlerini bulmamıza yardımcı olabilecek bir tartışma yazısını okurla buluşturuyoruz.

Versus’un, Türkiye’deki tartışma ortamına yeni bir soluk getirmesi ve uzun ömürlü bir özgür mecra olabilmesi için desteğinize ve katkınıza her zaman ihtiyacımız var. Çünkü biliyoruz ki tek başımıza olmaz; ya hep beraber ya hiçbirimiz.

Tuğba Sivri